

## ÅNGTÅG I UPPLAND OCH LÄNNA BRUK

Följ med på en resa med både ångtåg\* och rälsbuss på museijärnvägen Lennakatten. Doften av stenkol, varm ånga och dunkande skenskarvar bidrar till en känsla av nostalgi samtidigt som vi passerar vackra miljöer utanför fönstren, på vår färd genom Upplands vackra landskap. I idylliska Länna Bruk väntar lunch och en visning av Uppsalas enda urbana vineri - Länna Bruk Dryckeshandel - innan vi avslutar dagen med eftermiddagskaffe och egen tid i trädgården på Linnés Hammarby.



7/7 och 11/8 2024

1 275:-

Avresa från Nykvarn Centrum, busshpl, kl 07.40, Södertälje Torg kl 08.00 och Cityterminalen kl 08.45. Vi kör till Östra Station i Uppsala där det är dags att byta färdmedel för att åka en delsträcka på den 33 km långa museijärnvägen Lennakatten som går mellan Uppsala och Faringe Station. Redan 1876 invigdes järnvägslinjen mellan Länna Station och Uppsala för att kunna förse staden och resten av landets industrier med järn. De boende längs spåren fick snabbt vänja sig vid ånglokets karaktäristiska väsende och fräsande, vilket satte sina spår. Man döpte snabbt om det kolsvarta lilla loket till Lennakatten - ett namn som fortfarande lever kvar. Museijärnvägen trafikeras idag av ånglok, historiska diesellok och rälsbussar och vi börjar turen med ånglok\* för att sedan byta till rälsbuss i Marielund. Efter en dryg timmes färd, där vi hinner njuta både av upplevelsen och det vackra landskapet, kommer vi till Länna Station där vi kliver av tåget. Här i den gamla anrika järnbruksamiljön från 1700-talet, bara ett stenkast från stationen väntar lunch innan vi tittar närmare på Länna Bruk Dryckeshandel. Lokalen med anor från 1760-talet, har gått från att vara masugn till sågverk till att idag vara Uppsalas enda urbana vineri. Druvor från egna odlingar i Grekland handplockas, kylpaketeras och transporteras till Länna Bruk, där arbetet startar. Vi får en visning i vinfabriken där vi får höra mer om verksamheten och processen. Efter visningen väntar bussen igen för att ta oss till Carl von Linnés sommarbostad Hammarby, som ligger inbäddad i ett vidsträckt odlingslandskap utanför Uppsala. Han köpte gården 1758 som en tillflykt från Uppsalas osunda miljö sommartid och här väntar eftermiddagskaffe och tid att på egen hand utforska trädgården, innan vi påbörjar hemfärden. Åter vid Cityterminalen ca kl 16.30, Södertälje ca kl 17.15 och Nykvarn ca kl 17.30.

\* Med viss reservation - vid torr väderlek och brandfara kan ångloket ersättas av museijärnvägens diesellok

I priset ingår:

Bussresa  
Tågresor med museijärnvägen Lennakatten från Uppsala-Länna Bruk  
Lunch inkl dryck och kaffe på Länna Bruks restaurang  
Visning av Länna Bruk Dryckeshandel  
Eftermiddagskaffe och besök i trädgården vid Linnés Hammarby

Bild 1 och 3: Lennakatten, foto Lars Granström  
Bild 2: Foto Gustav Dalesjö, Destination Uppsala